



**3 november 2024 15.00 uur**  
**de stad is een lied**

Marijke Groenendaal, sopraan  
Jacob Engel, piano

Première Parterre, Groot Hertoginnelaan 52, Den Haag

met de wereldpremière van  
'did you think i was a city'  
van Michael Moolenburgh

toegang € 20 p.p. (studenten € 15 p.p.)  
inclusief koffie/thee vooraf en drankje na afloop  
reserveren bij [duo@engelgroenendaal.nl](mailto:duo@engelgroenendaal.nl)

De stad is een lied

Veel minder vaak dan de natuur wordt de stad bezongen in het klassieke lied. Tijdens de romantiek, de periode waarin de liedkunst echt tot bloei kwam, was de stad als onderwerp in de kunst even uit de gratie.

Daarna begonnen dichters (en schilders) weer in te zien dat een stad of een stadje gevoelens kan oproepen van heimwee tot vervreemding, van stil geluk tot diepe melancholie.

De stad dient als inspiratiebron, als decor van een (onmogelijke) liefde, als geliefde woonplaats. De stad staat voor spannend leven maar ook voor lome lethargie.

We hebben een veelzijdig boeket samengesteld van liederen waarvan de dichters geïnspireerd zijn door de stad, op muziek van onder anderen Robert Schumann, Franz Schubert, Hugo Wolf, Alma Mahler, Hans Eisler, Francis Poulenc en Anna Cramer.

Ons recital bevat ook een wereldpremière: we brengen het lied "did you think i was a city" ten gehore dat de Haagse componist Michael Moolenburgh schreef op een tekst van de Indiaas-Canadese dichter Rupi Kaur.

[www.engelgroenendaal.nl](http://www.engelgroenendaal.nl)